

NEDEN AŞI OLMAYACAĞIM?

Çin aşısı (CoronaVac) ve diğer aşularla alakalı aşağıdaki maddelere istinaden aşı vurdurmanın olası birtakım zararları olduğu ve aşuların maalesef ana akım medyada göremeyeceğiniz ve sadece kendi çabalarınızla araştırarak öğrenebileceğiniz, bilimsel çalışmalarla ispatlanmış birtakım zararları olduğu sabittir. Ayrıca aşular konusunda onlarca soru işareti ve şüphe bulunmaktadır! Aşağıda maddeler halinde bunlara değineceğim.

1) İddia edilenin aksine aşular gerçekten koruyucu mudur?

Bununla ilgili zaten ülkemizde yaygın olarak kullanılan Çinli İlaç ve Aşı Firması Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs aşısının korumadığını Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu: “Çin'de üretilen aşuların koruyuculuk oranı yüksek değildir.” diyerek itiraf etti! Yine Çinli bir aşı uzmanı Tao Lina, Sinovac'ınki gibi inaktif virüs yöntemiyle iki doz aşı olanlara, tek bir doz da mRNA aşısı yapılmasının çözüm olabileceğini söyledi ve "Fakat aşılama tüm hızıyla devam etmeli. Mükemmel aşuyu bulana kadar bekleyemeyiz." Demeyi de ihmal etmedi! (11.04.2021 tarihinde) Ayrıca Çin Coronavac aşısının Prospektüsünü okursanız önlemler başlığı altında madde 4'te: “Her aşıda olduğu gibi bu ürünle aşılama, bireylerin yüzde %100'ünü **koruyamayabilir.**” İfadesi dikkat çekmektedir! Diğer aşulara da aşağıdaki maddelerde kısa kısa değineceğim. Türkiye'de Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının sürdürülen Faz-3 çalışmalarına ilişkin ön değerlendirme raporu, aşının güvenilir ve yüzde 91,25 oranında etkili olduğunu ortaya koydu. Ancak Türkiye'de gönüllü 9 bin 150 kişiden 7 bin 371'inin Faz-3 çalışmalarına alınmasına rağmen ön rapor sadece 752'si gerçek aşı, 570'inin ise plasebo aşı üzerinden açıklandı. Neden acaba tamamı açıklanmadı? Reuters'a göre Sinovac'ın aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 50'den biraz daha yüksek, Türkiye'de ise yüzde 83,5 koruyuculuk oranında çıkmıştı!? Bu araştırmayı yazdığım gün 17.04.2021 tarihinde resmi rakamlara göre Türkiye'de günlük vaka sayısı (62.606) olduğu açıklandı. Aşılanan kişi sayısı ise (19.963.119) kişiye ulaşmıştı. Yani ülkenin neredeyse 4/1'inin aşılanmasına rağmen vaka sayılarının düşeceği yerde artış göstermesi yapılan bu aşuların ne kadar koruyucu olduğunu ortaya koyuyor!

2) Aşılar gerçekten güvenilir midir?

Aşılar konusunda gördük ki ilk önce mRNA (gen) aşısı olan Pfizer/Biontech aşısı, daha sonra Viral Vektör (zayıflatılmış virüs) aşısı AstraZeneca ve en son da Viral Vektör (zayıflatılmış virüs) Johnson & Johnson aşıları kan pıhtılaşmasından dolayı insanların ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Ve Avrupa ülkeleri AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının vurulmasını askıya almışlardır. Aşılamanın başladığı ilk zamanlar Norveç İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşığı yaptıran 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Daha sonra maalesef bu kayıtların üstü örtülmüştür. Şimdi soruyorum size hangi aşı güvenilirdir? Çin'in Sinovac inaktif (ölü virüs) aşısı CoronaVac şu an için güvenilir gibi gözüküyor ancak maalesef bu aşıların da ölüme sebebiyet verdiğine dair birçok duyum ve iddialar vardır. Sağlık Bakanlığı yetkilileri derhal bu iddiaları araştırmalıdır!

3) Aşılar gerçekten faydalı mıdır?

İçeriğinde bulunan birtakım kimyasalların (disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, sodyum klorür vb.) ve ağır metallerin (alüminyum, civa (timerosal) vücuda direkt zerk edilmesinin zararlı olduğuna dair onlarca tıp doktorumuzun beyanları ve makaleleri var! (Prof. Dr. Alişan YILDIRAN Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; Çocuk İmmünolojisi-Allerji, Flovritometre Uzmanı gibi) Çocukluk aşılarıyla ilgili dünyaca ünlü Homeopat Dr. Prafull Vijayakar: "Aşı en büyük çocuk katilidir... Sağlıklı doğan çocuklar aşılarla hasta ediliyor. Hepimiz uygulamalarda, en ağır hastalıkların aşı sonrası nasıl başladığını gördük... Dünyada milyonlarca ebeveyn aşıların sadece bir tek amaca hizmet ettiğini artık anlamış durumdadır: Çocuğun bağışıklık sistemini tahrip ederek ilaç üreticileri ve doktorlar için iyi birer müşteri olmalarını sağlamak. Kendi tecrübem ve diğer ailelerin tecrübeleri sayesinde biliyoruz ki, hiç aşı olmayan çocuklar hastanenin ne olduğunu bilmezken, aşılanan çocuklar nerdeyse hiç hastaneden kurtulamıyorlar." Diyerek

gerçeđi açıkça ifade etmiştir. Aşıların direkt kaslardan vurularak kan yoluna karışması ve içeriğindeki birtakım kimyasal ve ağır metallerin direkt kan yoluna karışmasının ani ve ilerde olası birtakım rahatsızlıklar, kronik hastalıklar ortaya çıkaracağı açıktır! Deniyor ki kimyasal ve metalleri ağız yoluyla da alıyoruz. Ancak ağız yoluyla almak ve direkt kana karışması aynı şeyler değildir! Ağız yoluyla beslendiğimiz ve birtakım kimyasal zararlı maddeleri aldığımız zaman ağız, mide, bağırsak ve 2. aşama olarak karaciğer bariyerlerimiz var! Midemizden salgılanan enzimler ve asidin koruyuculuđunu bilmeyen yoktur! Diyelim ki bu bariyeri geçti o zaman da bağırsakların immün bariyerini aşamaz, enzimlerle parçalanır, nötralize edilir. Hadi diyelim bağırsaklarımızı da geçti bu sefer karaciğer bariyerimiz var ki oradan geçmesi neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla aşıların içeriđi vücuda zerk edildiđi zaman ilk iki savunma bariyerini atlayarak direkt kana karışıyor. Kısaca Allah (C.C.) insanın bağışıklık sistemini en mükemmel şekilde yaratmıştır (Tin Suresi 4. Ayet) ve aşılar aslında bağışıklık sitemine vurulmuş bir darbedir!

4) Aşılar gerçekten sađlık için, tamamen insani kaygılarla mı üretilmektedir?

Aşılar bilimsel ve insani olmaktan çok ticari kaygı taşımaktadır. Kim ne derse desin Sađlık Sistemi ticarileşmiştir! mRNA (gen) aşısı üreten ABD merkezli İlaç ve Aşı Firması Pfizer Şirketi 2021 yılı içerisinde koronavirüse (covid-19) karşı geliştirilen aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir beklediđini açıkladı. Türkçesi 120 katrilyon! Yani dünyadaki birçok ülkenin milli gelirinden bile kat kat fazla! Sizce Pfizer ve onun gibi katrilyonlar kazanan aşı firmaları salgın bitsin ister mi? Ya da şöyle sormalıyım bu salgının ilanihaye devam etmesi için kendine uyacak her türlü bilimsel çalışmayı desteklemezler mi? Bu arada Biontech aşı firması kurucu ortađı Uđur ŞAHİN'de şimdilik 4 milyar dolarlık servetiyle adını milyarderler listesine yazdırdı. Kazanan insanlık mı? Bir aşının üretim sürecinin en az 3-5 yıl hatta 10 yıl olduđunu bu işin uzmanı bütün tıp doktorları söylemişlerdir. (Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş KARA örneđin) Peki salgın başlayalı daha 1(bir) yıl bile geçmeden aşıların üretilmesi ne anlama gelmektedir? Burada gerçekten insani kaygılar mı yoksa ticari kaygılar mı ön plandadır? İnsani kaygılar ön plandaysa neden acaba bu aşı firmaları aşıların üretim süreçlerini, içeriđini, formüllerini paylaşarak dünya insanlığına sunup

faydalı olmuyorlar? Neden hala dünyanın birçok ülkesi, salgının bitmesi adına çok önemli gördükleri bu aşılara ulaşamıyorlar?

5) Çinli Aşı ve İlaç Firması Sinovac Şirketinin adı maalesef rüşvet skandallarına karışmıştır! “Mahkeme kayıtlarını araştıran Washington Post, Sinovac CEO'su Yin Weidong'un geçmiş aşılarda ilgili ülkenin ilaç düzenleme kurumuna rüşvet verdiğini ortaya çıkarttı.” (Google haberlere Sinovac rüşvet iddiası yazarsanız ilgili haberi okursunuz!) Adı rüşvet skandalına karışan bir firmanın aşısına ne kadar güven duyulur?

6) Çin'in Coronavac aşısı inaktif bir aşıdır. İnaktif aşı demek ölü virüs aşısı demektir. Burada enfekte etme özelliğini kaybetmiş bir virüsten bahsediyorum! Sizce enfekte etme özelliğini kaybetmiş bir virüs bağışıklık sistemini ne kadar uyarabilir? Doğru ya bağışıklık sitemimiz ölü bir virüsle mücadele edecek ve yarı canlı virüslere karşı nasıl savaşması gerektiğini öğrenecek! Bu, ölü bir askerle çarpışan savaşçı bir askere benzemektedir. Ölü bir askerle çarpışan savaşçı bir asker, askeri beceri ve yeteneklerini ne kadar geliştirebilir? Bunun mantıklı bir izahı var mıdır?

7) Toplumda oluşturulmaya çalışılan algının aksine aşılarda taşıyıcılığı ortadan kaldırmaz! Nitekim bunun ülkemizde pek çok örneği bulunmaktadır. Aşı olan insanlar yine de hastalığa yakalanabilirler. (**Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan gibi**) Zaten ülkemizdeki kendini tıp doktoru olarak niteleyen nice zat aşı vurulsanız da maskenizi çıkartmayın diyerek aslında bu gerçeği farkında olmadan kendi ağızlarıyla itiraf etmektedirler!

8) Bir Müslüman olarak belki de en önemli sebebi ifade edeceğim: Çin aşısının üretimiyle alakalı olarak Coronavac aşısının prospektüsünde aynen şu ifadeler yazmaktadır: “ Ürün, SARS-CoV-2 virüsünün (CZ 02 Suşu) Afrika Yeşil Maymun Böbrek Hücrelerine (Vero Cell) aşılama ile üretilir. Daha sonra virüs inkübe, hasat, inaktive, konsantre edilir, saflaştırılır ve alüminyum hidroksit adsorbe ettirilir.” Şimdi ben inanan bir Müslüman olarak bu gerçeği sorgulamayacak mıyım? Ya da bir Müslüman olarak bu gerçeği öğrendikten sonra nasıl aşı olacağım? Bakara Suresi 205. Ayette “ O, yönetimi ele geçirdiği

zaman arzı bozmaya, toprağı-ürünü ve nesli (soyu) helak etmeye çaba harcar. Allah, (evrensel düzeni bozan) bozguncuları sevmez.” Ayetinin ışığında sürekli dünya düzenini, insan soyunu ve genetik sistemini bozmaya çalışan Siyonist küresel Sermayenin (Rockefeller, Rothschild, Bill Gates vb.) icraatlarını, bilimsel dedikleri ama aslında asla bilimsel ve insanlığın yararına olmayan uygulamalarını sorgulamayacak mıyım? Tıpkı salgın yalanı gibi! Bill Gates denen zatın uzmanlık alanı bilişim olmasına, tıp bilimiyle uzaktan yakından alakası olmamasına rağmen neden sürekli aşılara ilgili konuşmaktadır? 2015 yılında yaptığı konuşmada: "Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur." Demişti. Bunu da bilerek değil tahmini olarak söylemiştir değil mi? Çokbilmiş bilimselciler, tıp bilimine tapanlar sorgulamayabilir ancak ben bir Müslüman olarak bunları sorgulayacak ve üzerinde kafa yormaya devam edeceğim. Çünkü Peygamber efendimiz: “ Müslüman feraset sahibidir, Müminin ferasetinden sakının. Zira o, Allah’ın nuruyla bakar.” Diyerek aslında Müslümanın tutunması gereken tavrı çok net ifade etmiştir! Bu konuda AK Parti'nin kurucularından, Eski AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi, Türk-Amerikan İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSİAD üyesi, Dünya Ekonomik Forumu'nun Türkiye'deki birkaç üyesinden biri olan **Cüneyt ZAPSU'nun Davos'ta 2018 yılında verdiği röportajı izlemenizi şiddetle tavsiye ederim!**

9) Bütün bu delilleriyle anlattıklarına amaan hadi canım sen de! Bunların hiçbiri bilimsel değil hepsi komplo diyenlere sesleniyorum. İlla da aşı vurulacaksanız bütün araştırmalarımın çıkardığım sonuç Çin aşısının (Coronovac) diğerlerine nazaran daha az zararlı olduğudur! Kötünün iyisi diyelim! Nitekim “Büyük Ecza”nın küresel tetikçisi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin Sinovac’ın aşısına onay vermedi! Avrupa Birliği Çin aşısına onay vermedi! Yine muhtemelen küresel çeteye işbirliği halinde olan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu ve küresel çeteye hizmet eden Çinli uşakları Çin aşılarının yanında Biontech/Pfizer gibi mRNA (gen) aşılarının da vurulması gerektiğini ağızlarından kaçırarak bir gerçeği itiraf etmiştir. Tabii anlayana! Ancak mesele sadece aşı değil! Sözde pandemi (salgın) bir geçiş aracı! Oyun çok büyük! Bugün aşı diye diretenler yarın kim bilir hangi genimizle oynayacak ve neslimizi bozmak için hangi oyunlara başvuracaklar? Bu konuda da son uyarımı yapmış olayım.

10) Son olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Önce aşığı büyüklerde deneyeceğiz, sonra güvenilir olduğuna kanaat getirdiğimizde küçüklere başlayabiliriz.” Diyerek aslında büyüklerin denek olduklarını itiraf etmiştir! İşbu bütün saydığım maddeler ve delillerden yola çıkarak Anayasamızın 17. Maddesi “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Hükmü başka söze gerek bırakmayacak kadar çok açıktır. Bu açık hükme rağmen ve mahkeme kararı da alınsa “**açık rıza**” dışında söz konusu aşığı uygulamasını yapacak ve nezaret edecek personel de Anayasanın 17. Maddesi gereği “kasten yaralama” suçunu işlemiş olurlar! Özetle ve hususen Anayasamızın 17. Maddesi, Anayasamızın 13. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi ve ayrıyeten Hasta Hakları Yönetmeliğinin 22. ve 24. Maddelerine istinaden kişinin vücut bütünlüğüne veyahut velisi, vasisi olduğu bireylerin vücut bütünlüğüne rızası olmadan hiçbir kimse veyahut hiçbir kurum dokunamaz!

Belki bu maddeler uzatılabilir. Anlayana birçok şey ifade eder, anlamayana veya anlamak istemeyene diyecek bir lafımız yok. Sadece “Dünya Düzeni” kimlerin elinde? İktisat, sağlık sistemi kimlerin, ülkeler hangi kurumların elinde? Bunu sorgulamak bir Müslümanın en önemli vazifesidir diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in bir hadisiyle bitirmek istiyorum. “Mü’min, bal arısına benzer. Temiz olanı yer (helâl yer), temiz olan şeyler ortaya koyar (Hakk’ın rızasına uygun işler yapar), temiz yerlere konar (Salih ve sadık kişilerle dost olur) ve konduğu yeri ne kırar ne de bozar (bilâkis ihyâ ve âbâd eder).” (Ahmed bin Hanbel, II, 199)

Ben yukarıda saymış olduğum ve kendi çabalarımla ispatlayabildiğim birçok delil ortadayken Küresel Evangelist ve Siyonist Çetenin emperyalist sömürü düzenine alet olmayacak ve AŞI OLMAYACAĞIM!

17.04.2021 Fatih KARACA